

VERTELSSELKE VAN NE STRAATSCHENDER 6

'T KAN NIE OP

Ik ga eens wat vertellen.

Guido Gezwelle schrijft in de Gazette van de Gentse Sossiteit:

Belgie is een mooi land, maar het moest overdekt zijn.

Maar dat niet alleen.

Belgie, op een kruispunt van internationale wegen, schrijven ze.

Er lopen in Vlaanderen alleen al 6 miljoen varkens rond (niet te verwarren mee de bevolkingsstatistieken , je mag mij niet verkeerd verstaan)

En terwijl wij hier geen weg weten met al die mest van al die varkens die hier worden gekweekt komen er in Antwerpen alle dagen boten aan met chemische producten uit Rusland en uit Canada, en dat mengen ze hier om als kunstmest naar Ukraine te zenden. Dat doet ginder de mais en het koolzaad groeien dat dan mee de trein weer naar hier komt om in het eten van die varkens te doen.

Als die varkens rijp zijn, dwz groot genoeg, nemen die varkens de bus naar Italië zodat ze aan een haakje kunnen terugkeren als parmaham. Die gaan dan in de Delhaize in de rayon van het vlees gaan liggen, een beetje verder van waar dat de garnalen liggen die de Nederlanders naar Tunesië hebben gestuurd om gepeld te worden.

Het kan echt niet op, dat is dus dat liedje , t kan niet op.

't Kan niet op

Muziek: Jan jr Verbeeck

Bloemkolen uit Spanje
Marokkaanse boontjes
Ananas uit Ghana

T kan niet op
Afgetopt
En wat nog

Asperges uit Peru
Kerstomaatje uit Gaza
Orchideeën uit Thailand

Vroem vroem vroem
Vroem Vroem vroem
Vroem Vroem Vroem

Een Roemeen camionchauffeur
Een Syrisch kind in Gaziantep
Bulgaren bij een Turkse baas

Slecht betaald
Uitgebuit
Afgebeeld

Een sikh in Sint-Truiden
Een kuisvrouw met een hijab
Een Nepalees in Doha

Moe ge plukt
Diep gebukt
Verongelukt

Op CETA en TTIP
Op wat Michel beslist
Het is voor uw eigen goed

Zeg maar ja
Zeg maar ja
Zeg maar ja

De eurobureaucraat beveelt
Wereldbank en IMF beveelt
De democratie weggespeeld

Zeg maar ja
Zeg maar ja
Zeg maar ja